

24 april

Open Zeister Kampioenschap

Het begint zo langzamerhand traditie te worden, met een clubje van DTS afreizen naar Zeist voor het Open Zeister Kampioenschap. Aan dit toernooi, doen zo'n 50 deelnemers mee. En met een afvaardigen van 5 personen uit Enschede stond DTS op de derde plek van club met meeste aantal deelnemers. Niet gek voor een toernooi op 1,5 uur afstand.



Wij, Mohammad, Paolo, Niels, Heleen en ik, verzamelen ons om half 8 bij Heleen om op pad te gaan. Onderweg genieten we in het zonnetje van een kopje koffie, om vervolgens iets voor 9 uur ons te melden in Zeist.



Het OZK werkt met het Zwitsers systeem. Er zitten verschillende klassen in de poule, heb je een wedstrijd gewonnen, speel je de volgende ook tegen iemand die gewonnen heeft. Heb je verloren, tegen iemand die verloren heeft. Op die manier ben je lekker de hele dag aan het spelen, na ongeveer 8 rondes is het tijd voor de halve finale en finale.

Heleen was duidelijk in vorm en won in de poulefase 3 wedstrijden. Ook in de halve finale wist ze mij te verslaan. Na een spannende finale nam Heleen verdiend de beker mee naar huis.

Gefeliciteerd Heleen!

Ook zo onderhand traditie aan het worden is om na het toernooi pannenkoeken te gaan eten. Wisten jullie trouwens dat je ook pannenkoeken kan bestellen met pulled pork, nacho's of saté. Het klinkt gek, maar het smaakt verrukkelijk.

Na deze culinaire uitstap stapten we weer de auto in richting het oosten.

Het was een geslaagd toernooi, en een hele gezellige dag.



Eva